

Dit Blatt vershynt elken Werdag  
om streeks 8 Uren des Morgens;

Het kost ganzjarig 2Fl. 24 Thaler,  
halfjarig 1Fl. 12 Thaler,  
kwartjarig 36 Thaler,  
maandyks 12 Thaler.



Afzonderlyk Tagblatt kost 1 Thaler.  
Ingezonden Berichten kosten 2 Thaler  
per Reegel.

De Expeditie van Thalgauer Tagblatt:  
Burchtweg 1, aan de Stafaten,  
naby de oude Burgus toren.

# Thalgauer Tagblatt.

Donnerstag den 3. July 1879.

## Artikelum 7

Onlangs werden eenige Bewoners van  
Thalbrück met name die der Stads Gracht  
Odulphsgraben opgeschrikt door een merk-  
waardig Verschynsel, eene vliegende Mens!  
Deeze sprong, omgespt met heuze Reuzen-  
vleugels van de opperste Google der  
Heuvelhalle het ruime Zwerk in.

Meer dan eenige momenten over zweefde  
deezen gevleugelde Mens een deel der Stad.  
Daarna verzwond de Hemel bestormende  
Verschyning met eene diepe Duik in de  
Odulphsgraben.

Tenige Tyd daarna verscheen de oude Man,  
ontvleugeld en zeer bemodderd door de Gracht,  
geens Zins door het Voorval outdaan.  
Daarby riep hy meermalen uit: "Het is  
gelukt! Het is gelukt!"



De vliegende mens 02Z

## Artikulum 7 (Dervolg)

Pelgrims welke de Kathedraal onzer Stad bezoeken zouden kunnen denken dat het hier om eene Waanzinnige gaat. Doch, het Teegendeel is hier Waarheid: Het is de Smid onzer Stad, de bekende Heer Stern. De heer Stern is namelijk een vurig Bewonderaar van de Italiaanse Artist en Uitvinder Leonardo Da Vinci. Bezoekers der Smid die er komen om hun kostelyk Paard te doen beslaan worden dikwyls verrast door zyne merkwaardige technische Constructies.



Al eerder hadden Doorbygangers hem zoo danig waargenomen op het Dak zyner Wooning met eene grote Ballon. Dit was geen gewoone Ballon, maar één met Crappers en eene Windmolen. Deze Heer lanceerde Hy zyn Da Vinci-achtige Uitvinding vanaf eene Ladder by zyn Smidse. Na zyne Vlucht is onze Man kletsnat de Heuvel



opgestrompeld. Kwaad Gerucht meldt dat de Smid der Stad sinds de Dood zyner Vrouw en Kinderen door Waanzin is bevangen. Niets is minder Waarheid. By hem woont zyne Kleindochter, een Meeskind dat Hy verzorgt.

De Heer Stern stamt uit een al zeer oud Geslacht van inventieve Geesten. Zo was daar zyn Vader die betrokken was by het op het Spoor brengen der eerste Stoomtrein tusschen Fürth en Neurenberg, den Adler. Deze was tevens de Bedenker van demontabele Sneeuwyzers voor Paarden. Ook zélf heeft de heer Stern eenige niet onbeteekende Vindingen op zyn Naam slaan. Maar nu dus deeze: de vliegende Mens!

Het valt de wel denkende Mens echter zwaar zich voor te stellen dat Hy zich met zyn Soortgenooten ooit vrij vliegende door het Luchtruim zal beweegen.



In hoeverre de heer Stern derhalve beschikt over toekomstige Visie dan wel is bevangen door eene Dwaling van zijne bevolgen Geest zal nog wel Eeuwen lang een Raadsel blijven. Ons lijkt het onwaarschijnlijk dat de Mens ooit de Oeugels zal aanbinden om op Reis te gaan.