

Dit Blatt verschynt elken Werdag
om streeks 8 Uren des Morgens;

Het kost ganzjarig 2Fl. 24 Thaler,
halfjarig 1Fl. 12 Thaler,
kwartjarig 36 Thaler,
maandlyks 12 Thaler.



Afzonderlyk Tagblatt kost 1 Thaler.
Ingezonden Berichten kosten 2 Thaler
per Reegel.

De Expeditie van Thalgaue Tagblatt:
Burchtweg 1, aan de Hafaten,
naby de oude Burgus toren.

Thalgauer Tagblatt.

Samstag den 2. December 1905.

Artikulum 3



De heer Steynmetz op het erepodium

Wij berigten u heeden dat voor twee Dagen te
Rosenthal den Heer Steynmetz is gehuldigd
wegens vyf en twintig Jaaren van ongemeene
Verdiensien. Dit leverde, meer dan kan wor=
den voorzien, eene aanzienlyke Drukke op in
het Volksparkje voor het Dorpshuis te
Rosenthal.

Welaan, groot is in dit Geval nog al betrek=
kelyk, want Rosenthal is geene Stad zoo als

Thalbrück, maar toch... Ofschoon den Heer
Steynmetz geene Onbekende is was den
Coestroom des Publyks uitzonderlyk groot.
Dit is mogelyk het Gevolg van één onzer
eerderen Publicatien waarin wy meldden één
deezet Dagen geconfronteerd te zullen
worden met eene nieuwe Vinding, genaamd
Radio.

De Meenigte diende Plaats te neemen in den
open Lucht, waar Zitbanken waren ge=
plaatst. Op een juist daar voor oppgerigt
Podium was eene Standaard opgesteld,
waaraan een Apparaat was bevestigd dat men
aanduidt met de Naam: Micro Phone.

Aan weers Zyden werd het houten Podium
geflankeerd door luid Spreekers die wij niet
anders kunnen duiden dan als groote Kisten,
welke door hun Gezoem getuigden van de
Aanwezigheid van electrischen Activiteit.

Artikulum 3 (Dervolg)

Aldus zou den Heer Steynmetz worden gehuldigd. Ieder een ter Plaatsse kent den Heer Steynmetz en is bekend met den byzonderen Plaats die Hy heeft ingenoomen gedurende de vele Jaaren zyner Dienst. Zelf stond den Hoofdpersoon er eenigs Zins zwygzaam by. Nochtans was den Heer Steynmetz zeer voor koomend in eene keurige gryze Costume, waarin het Publyk hem nog nimmer had waat genoomen.



De Harmonie te Rosenthal op achst 2.

Ook den Harmonie was voor den Geleegenheid uit genoodigd en men speelde wel luidend alle blaas Melodieën die door den Heer Steynmetz zélf waren uit gekooszen. Geloond werd dan het Heraulten Vgan. Twee Meisjes mochten den Heer Steynmetz Bloemen over handigen. Maar Ach en Alee! Het Kleinste laag precies op het grote Moment haar Boeketje vallen. By de Mensen ontlakte dit hoog uit een vertederd Lachje. Slechts haar Moeder had van Allege de Gene eeven een rood Hoofd.



Den Burger Meester hield een Indruk wekkende toe Sprgak welke ons den Indruk gaf dat den Heer Steynmetz deeze niet geheel kon volgen. Overigens was deezen Indruk tamelyk algemeen. Niemand heeft er ons gedeegen Verslag van kunnen doen. Nochtans werd aag den Heer Steynmetz gevraagd om een Woord van Dank uit te spreken waar toe hy het Woord rigtte tot den Micro Phone

Geheel onverwacht daverde den Stem van den Heer Steynmetz over de Mensen, gevolgd door een schril Gefluit, zóó hard, dat zelfs de Radio Maakers zélf er enigs Zins over Stuur van raakten...

Den Heer Steynmetz is namelyk 25 Jaaren lang Dorps Omroeper geweest.



Rosenthaler Jubileum 007